



## ZONDAG 16 OKTOBER: DAG VAN DE TRAGE WEG IN TEMSE

Top weer en een wandeling in de kijker geplaatst door de vereniging "Trage Wegen". Dit heeft geleid tot een grote belangstelling. Maar liefst 40 wandelaars namen deel aan een ontdekkings-tocht door Elversele en Sombeke. Zoals steeds wist de gids Gert Hooftman het publiek te boeien met zijn uitgebreide kennis over het verleden, maar ook het heden.

Enkele highlights :

- Naast de ingang van de kerk van Elversele bevindt zich een soort podium, van waarop alle belangrijke mededeelingen werden verkondigd.

- Het gezegde 'rijke stinkerd' komt van het feit dat rijke mensen in de kerk begraven lagen en na een tijdje een geurtje verspreidden.

In België verdoezelde men de geur met wierook. In Nederland koos men voor pepermunt wat een goedkopere oplossing is.

- Wie weet dat er in Elversele een grot staat zoals die in Lourdes en heeft deze iets kleinere versie al gezien?

- Op de gemeentegrenzen werden vroeger vaak afschrikkingsmiddelen ingezet om 'vreemdelingen' van andere dorpen van je grondgebied weg te houden.

- Een galg of een muilt (kooi met tralies) voor ketters heeft gezorgd voor de naam Kettermuit en Galgstraat.

- Vroeger waren landbouwers positiever over trage wegen omdat ze er zelf vaak ook van gebruik maakten. Zowel van die op eigen grond, als op andermans grond.

De deelnemers trakteerden de gids Gert op een groot applaus. Ons Streven dankt alle aanwezigen voor de interesse.



*Ons Streven*



deze foto's horen bij de wandeling te Belsele



31 Boskapel



Bosstraat



09